

Beste Joke,

Jij zoekt naar oprechtheid en echtheid. Naar geloofwaardigheid dus. Ik denk dat veel (zwevende) kiezers dat hebben. Je wilt je stem geven aan iemand die waar maakt wat 'ie zegt. Aan iemand die je vertrouwen waard is. In de stemwijzer zoek je ook naar stellingen die je raken. Geen bestuurlijke zaken, maar dat waar het uiteindelijk echt om draait in het leven: het welzijn van mensen en van dieren. Dat vind ik heel mooi! En heel herkenbaar!

Voor mij als lokaal politicus is dat telkens de grote uitdaging. Om verstandige beslissingen te nemen voor de stad en daarbij mijn hart te laten spreken. Heel vaak worden besluiten met functionele of economische afwegingen beargumenteerd. Maar in de kern gaat het daar niet om. Het gaat erom waar je hart ligt.

Mijn hart klopt voor een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien, er voor elkaar zijn en elkaar recht doen. Een samenleving waarin we evenwichtige beslissingen nemen voor een aantrekkelijke en dynamische stad. En een samenleving die zorgvuldig omgaat met de dieren en het milieu.

Als je je daarin herkent, hoeft niets je in de weg te staan om ChristenUnie te stemmen!

Groet,

Gerdien Rots
ChristenUnie